

Εσπιθογά

από τα 100 φύλλα



1. Πάνος και Κώστας Ζογλοπίτης (αριστερά)
2. Χορός στην πλατεία
3. Το Δημοτικό Σχολείο το 1952
4. Μπροστά στην παλιά εκκλησία
5. Παρέα χωριανών.
6. Ραχούλιωτες στη Μ. Ασία
7. Παρέα χωριανών
8. Δοξολογία το Πάσχα του 1964
9. Σχολή ξυλουργών στην Ραχούλα
10. Παρέα χωριανών στον Γιώτη
11. Χορός στην πλατεία το 1964
12. Ραχούλιωτες στη Μ. Ασία
13. Πρωτομαγιά στα Χάνια
14. Στην κορυφή της Τσιούκας το 1978

Φωτογραφιών

«Ζωγλοπίτικα Χρόνικά»



1. Χωριανοί στο Καρπενήσι το 1915
2. Παρέα χωριανών στην πλατεία
3. Παοχαλινός χορός στην πλατεία
4. Γάμος στη Ραχούλα
5. Μαθήτριες το 1956
6. Παρέα μαθητών
7. Προπολεμικό Πάσχα στη Ραχούλα
8. Το Δημοτικό Σχολείο το 1935
9. Μετανάστες στην Αμερική
10. Το Δημοτικό Σχολείο το 1952

Ήταν πασάς ο Πάνος Ζωγλοπίτης;

Αφορμή για την ερωτηματική επικεφαλίδα δίδει ο επικήδειος του Πάνου Ζωγλοπίτη από την αθηναϊκή εφημερίδα "Εφημερίς" στο φύλλο της 4/2/1894, ο οποίος έχει ως εξής:

"Μετά λύπης μας αγγέλλομεν τον εν Καρδίτσα συμβάντα θάνατον του ΠΑΝΟΥ-ΠΑΣΣΑ ΖΩΓΛΟΠΙΤΟΥ, αδελφού του εν Καρδίτσα βουλευτού κ. Ζωγλοπίτου. Ο μεταστάσης έγκριτος ανήρ, γόνος δε μιάς εκ των τα πρώτα φερουσών οικογενειών της Θεσσαλίας, εχρημάτισεν άλλοτε διοικητής της Θεσσαλίας, διακριθείς εν τω υψηλώ αυτού αξιώματι δια την προς τους συμπατριώτας αυτού εν καιρώ δουλείας επιδαψιλευθείσαν προστασίαν και υποστήριξεν εις πάντα τα αφορώντα αυτούς ζητήματα. Μετά δε την απελευθέρωσιν της Θεσσαλίας η τιμή και η αγάπη των συμπολιτών αυτού δις ανήγαγεν εις το δημαρχιακόν αξιώματα ενώ διεκρίθη δια το αμερόληπτον και άμεμπτον της διοικήσεώς του. Ήτο δε τετιμημένος δια πολλών παρασήμων ξένων κρατών και της ημετέρας κυβερνήσεως. Συλλυπόμεθα τοις οικείοις αυτού επί τη απωλεία του διακεκριμένου αδρός"¹.



Πάνος και Κωστάκης
Ζωγλοπίτης

Ο πασάς (τουρκ. Pasa και περσικά پادشاه) ήταν ανώτερος αξιωματούχος της τουρκικής διοίκησης, που μπορούσε να ήταν, διοικητής, στρατηγός, διπλωμάτης ή διοικητικός υπάλληλος κλπ. και ο βαθμός του ήταν ανώτερος από του μπέη και κατώτερος από του Μεγάλου Βεζύρου.

Το αξίωμα του πασά, κατά κανόνα, παραχωρούνταν σε Τούρκους το γένος και μουσουλμάνους το θρήσκευμα, αλλά, όταν η αυτοκρατορία επεκτάθηκε και απόκτησε διπλωματικές σχέσεις με ευρωπαϊκές χώρες, η τουρκική διοίκηση (σουλτάνος) παραχώρησε το βαθμό του πασά και σε μη μουσουλμάνους υπηκόους της, οι οποίοι ήταν γλωσσομάθεις και μορφωμένοι χριστιανοί. Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πολλά και αναφέρουμε τον πρώτο γνωστό, ο οποίος έγινε και Μεγάλος Βεζύρης, τον Ιμπραήμ πασά Πάργαλη (1523), που ήταν Έλληνας από την Πάργα και έγινε γνωστός στο Πανελλήνιο από την τηλεοπτική σειρά "Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής".

Γνωστοί ακόμη είναι οι ελληνικής καταγωγής διοικητές της Κρήτης, με το βαθμό του πασά, που τοποθέτησε ο σουλτάνος κατά τον 19ο αιώνα, με το φιρμάνι "Τανζιμάτ", αφ' ενός για να κατευνάσει τους θερμόσαιμους κρητικούς επαναστάτες και αφ' επέρου για να δώσει την εντύπωση στις Μεγάλες Δυνάμεις ότι παραχωρεί προνόμια στον κρητικό λαό. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι: Αλέξανδρος Καραθεοδωρή πασάς (1878), Κων/νος Μουσούρος πασάς, Γεώργιος Βέροβιτς πασάς (Μαυροβούνιος), Κων/νος Αξελός πασάς, Κωστής Αδοσίδης πασάς και ο Ιωάννης Φωτιάδης πασάς (1884). Ο τελευταίος κατηγορήθηκε ότι βοήθησε την κρητική επανάσταση και ανακλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Γνωρίζοντας τι τον περίμενε, δραπέτευσε στο εξωτερικό και τελικά εγκαταστάθηκε στο τσιφλίκι του στο χωριό Πύργος Κιερίου, όπου παρέμεινε ώς το τέλος της ζωής του. Ο τάφος του βρίσκεται ανέπιστος στο προαύλιο της εκκλησίας του χωριού. Όλοι οι παραπάνω φημολογείται ότι, για να λάβουν τον τίτλο του πασά, αναγκάστηκαν να εξισλαμιστούν, ο εξισλαμισμός τους όμως δεν έλαβε δημοσιότητα διότι αυτό δεν συνέφερε ούτε στην τουρκική διοίκηση ούτε στους ίδιους, καθότι το διάταγμα προέβλεπε χριστιανούς διοικητές. Επαναλαμβάνω ότι τα του εξισλαμισμό προέρχονται από φήμες, οι οποίες δεν μπορούν να επαληθευτούν.

Επανερχόμαστε στην περίπτωση Πάνου Ζωγλοπίτη. Οι Έλληνες πασάδες που αναφέρονται παραπάνω είχαν δημόσια προβολή και είχαν προσφέρει τις υπηρεσίες τους στην Υψηλή Πύλη σε συγκεκριμένους τόπους και χρόνους, κάτω από ιδιαίτερες περιστάσεις, όπως π.χ. συνέβη στην Κρήτη. Για τον Πάνο Ζωγλοπίτη κανένα από τα παραπάνω δεν ισχύει και ούτε άλλη πληροφορία εκτός από τον επικήδειο του στην εφημερίδα "Εφημερίς" υπάρχει, ότι έφερε τον τίτλο του πασά. Εξ άλλου, δεν αναφέρεται σε καμιά εποχή χριστιανός πασάς, ως διοικητής της Θεσσαλίας. Το ερώτημα, αν ο Πάνος Ζωγλοπίτης είχε εξισλαμιστεί, παραμένει επίσης αναπάντητο, διότι από καμιά πηγή δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.

Αφού έτσι έχουν τα πράγματα, πλανάται το ερώτημα, γιατί ο δημοσιογράφος της εφημερίδας του Κορομηλά "Εφημερίς" τον παρουσιάζει ως πασά και ως διοικητή της Θεσσαλίας; Υποθέτουμε ότι η "Εφημερίς" του Κορομηλά ήταν για την εποχή της σοβαρό έντυπο και δεν ήταν δυνατό να δημοσιεύει ανυπόστατες πληροφορίες. Μία περίπτωση είναι να είχε λάβει ο Πάνος Ζωγλοπίτης τον τίτλο του πασά, όταν του ανατέθηκε από την Υψηλή Πύλη η καταδίωξη των ληστών στην περιοχή των Αγράφων και μία άλλη, τον τίτλο του "πασά" να τον έδωσε άπου πολύτο του λαός για τις σχέσεις του με την τουρκική διοίκηση, τα προνόμια που απολάμβανε και τον πλούτο του. Άλλωστε, ο τίτλος του πασά χρησιμοποιείται ευρύτατα στην ελληνική κοινωνία, ως ένδειξη ευμάρειας και καλοπέρασης. Η φράση: "Είμαι πασάς στα Γιάννενα" ακούγεται και σήμερα από ανθρώπους ευχαριστημένους από τη ζωή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Λάμπρου Γριβέλλα: "Οι Ζωγλοπιταίοι-Οι προεστοί του Ζωγλοπιού και η εποχή τους". Καρδίτσα 2016, σελ. 68-69

Λάμπρος Γριβέλλας



ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

Από το βιβλίο της Σούλας Τόσκα-Κάμπα

Ένα Αγραφιώτικο

"Σιγαλά ψιλή μου σίτα, σιγαλά σιτά τ' αλέυρι,
ν' αναπιάσουμε προζύμια, δω στα πρώτα κοσκινίδια
και στα πρώτα τα προζύμια.

Τι ψιλή, λιγνή είν' η σίτα, τι ψιλό, λιγνό είν' τα' αλέυρι.

-Δός μου μάνα μ' την ευχή σ', ν' αναπιάσουμε προζύμια.

-Την ευχή μ' να 'χεις, κόρη μ'; τη δική μ' κι το' Παναγίας.

-Δος μου, πατέρα μ' την ευχή σ', ν' αναπιάσουμε προζύμια.

-Την ευχή μ' να 'χεις, κόρη μ', τη δική μ' κι το' Παναγίας.

Κι ένα Καραγκούνικο

"-Κύργιε μ' του ποιος τουν κάν' τούτων των νιών του γάμου;

-πατέρας του καν' τούτων των νιών του γάμου.

- Μανούλα του καν' τούτων των νιών του γάμου.

-Τ' αδέρφια τουν κάν' τούτων των νιών του γάμου.

Γαμπρέ μ' ποια μάνα σ' έκανε κι είσαι άσπρου σαν του γάλα;

Η μάν μ' ήταν πέρδικα κι ου πατέρας μου σαίνι

κι του βυζί που βύζαινα ήταν μαργαριτάρι

κι η κούνια που μι κούναγι ήταν μαλαματένια"

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Νικολάου Πολίτη

Οι Γέλληνες και τα μνήματά τ' σ

Οι Γέλληνες νια φουρά πιρόφανεύ' καν να φτασ' ν του Θιό. Για να τουν φτάσ' νι εχτισαν ένα κάστρου τουν ανήφουρου. Λέει ου θιός: "Ετσι είστι σεις; Σας κάνου γω κι δε βλέπιτι ένας τουν άλλουν". Τς έδουκι ουργή, κι όθι βρίσκουνταν καθένας πέθιν' ουδ' ικεί.



Ιπειδή ου καθένας γνώριζι πως θα πιθάνει, έφκιανι τουν τάφου τ' μουναχός τ' κι έβανι ότ' χρειάζουνταν. Του κανατάκι τ', του λυχναράκι τ', του πιατάκι τ' κι άλλου ότ' χρειάζουνταν. Άμα τα 'φκιανι ούλα αυτά, πάϊνι μαναχός τ' κι έμπινι μες στουν τάφου τ'.

Άμα πάινι μέσα, λάλαιει ένα κνούπι στ' αυτί τ' κι πέθινι ικεί π' βρίσκουνταν. Έτσι πέθαναν νια φουρά οι Γέλληνες κι βρίσκουντι τα μνήματά τις σήμιρα ακόμα απού ράχη σι ράχη κι ικεί μέσα τα κανατάκια τις, τα λυχναράκια τις, κι ούλα τα στράγκια τις.

Οι Γέλληνις νια φουρά ήταν άντρις θηρία, όχι σαν τ' ημάς σήμιρα τις κακαντάκιδις. Σήκουναν β'νά ακέρια. Δεν τ' ράτι τα παλιά τα κάστρα μι τι πέτρις είν' χτισμέν; Ικείες τις πέτρις τις σήκουναν μι τα 'χερια τις κι τις απίθουναν.

Αιτωλία

Ο ΔΑΒΑΚΗΣ ΚΑΙ Η ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940



Γράφει ο
Δομήνικος
Βερίλλης

Την 28 Οκτωβρίου 1940 ο δυσμενέστερος συσχετισμός δυνάμεων και το πλέον δύσκολο μέτωπο για τον Ελληνικό Στρατό ήταν στην Πίνδο και όχι στην περιοχή Καλπακίου όπως ενδεχόμενα να πιστεύουν ορισμένοι, λόγω της ύπαρξης εκεί των μνημείων και του αντίστοιχου Μουσείου. Με την γενναιότητα και την αποτελεσματικότητα των δυνάμεων της Πίνδου σταμάτησε, η προέλαση των Ιταλικών δυνάμεων, κοντά στο χωριό Βωβούσα, λίγα χιλιόμετρα έξω από τα Γιάννενα.

Ποιες όμως ήταν αυτές οι Ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις; Αναφέρονται ως "ΤΟΥ ΔΑΒΑΚΗ ΤΑ ΑΞΙΑ ΠΑΛΗΚΑΡΙΑ", αλλά αυτό είναι αόριστο και γενικό. Η αλήθεια είναι πως τα πεζοπόρα τμήματα του ονομαζόμενου "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΔΑΒΑΚΗ" της Πίνδου το αποτελούσαν τρία Τάγματα του 51ου Συντάγματος Πεζικού, συγκροτούμενα από δυτικοθεσσαλούς στρατιώτες και ένας λόχος προκαλύψεως.

Επομένως ήθελε γενικά ο "Ελληνικός Στρατός στην Πίνδο", ή, όταν κάποιος θέλει να ακριβολογήσει, "Το 51 Σύνταγμα Πεζικού" (Με στρατιώτες από την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα και ορισμένα χωριά της Ευρυτανίας προς το νομό Καρδίτσας και διοικητή, τις πρώτες 4 μέρες του πολέμου, τον Δαβάκη).

Συγκεκριμένα το 51ο Σ.Π. συγκροτήθηκε από εφέδρους που επιστρατεύθηκαν στις 29 Αυγούστου στα Τρίκαλα και απετέλεσαν το 1ο και το 2ο Τάγματα, ενώ το 3ο Τάγμα συγκροτήθηκε στις 15 Οκτωβρίου. Την ημέρα της επίθεσης το 2ο Τάγμα κατείχε το Δεξιό Τομέα του μετώπου με σταθμό διοίκησης το χωρίο Κάτζικο και το 1ο Τάγμα τον Κεντρικό και Αριστερό Τομέα με σταθμούς διοικήσεως τα χωριά Οξιά και Παλαιοχώρι αντίστοιχα. Το 3ο Τάγμα βρισκόταν στο Επταχώρι, όπου και η διοίκηση του Συντάγματος.

Αυτές ήταν οι στρατιωτικές δυνάμεις που αμύνθηκαν την 28 Οκτωβρίου στα βουνά της Πίνδου. Μάλιστα λίγες μέρες αργότερα, στις 10 με 11 Νοεμβρίου, πρώτες εισήλθαν στην Αλβανία καταδιώκοντας τους Ιταλούς από το Ελληνικό έδαφος. Για να ακολουθήσουν αργότερα, από τις 18 Νοεμβρίου, και οι υπόλοιποι στα άλλα μέτωπα.

Υ.Σ.

Από το 2002 ξεκινήσαμε, για πρώτη φορά από το τέλος του πολέμου, μία προσπάθεια για την ανάδειξη των γεγονότων της άλλης μεγάλης επίθεσης των Ιταλών την 9 Μαρτίου. Η επίθεση αυτή γνωστή ως η "Εαρινή Επίθεση" εκδηλώθηκε με την μεγαλύτερη ένταση στο ύψωμα 731 και αντιμετωπίσθηκε από το άλλο δυτικοθεσσαλικό στρατιωτικό τμήμα, το 5ο Σύνταγμα Πεζικού. Επετεύχθη, δε, τα γεγονότα εκείνα όχι μόνον να αναγνωρισθούν πανελλαδικά από όλους αλλά και επίσημα από την Πολιτεία με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος προς τιμή της Καρδίτσας.. Άλλα το μνημείο στην πόλη μας δεν έχει κατασκευαστεί, προς το παρόν, ούτε προηγούμενα από τη Νομαρχία, ούτε, ακόμη, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Οι ιστορίες του παππού

"Παππού, πες μας μια ιστορία. Πες μας μια ιστορία από αυτές που ξέρεις εσύ να λες, ιστορία βγαλμένη από τη ζωή".

Αν ζούσε ο παππούς μου σήμερα, αυτό θα του ζητούσα, μια ακόμα ιστορία από τα παλιά. Από αυτές τις ατελείωτες ιστορίες που συνήθιζε να αφηγείται κι εμείς, τα εγγόνια, ακούγαμε, "με το στανιό", πότε στο μεσημεριανό τραπέζι, πότε γύρω από το τζάκι, πότε γύρω από την φωτιά στο Παλιοζωγόπι. Από αυτές τις ιστορίες που χάθηκαν μαζί του για πάντα. Χάθηκαν, Αλήθεια;

Γράφω για τα παλιά, για να θυμάμαι το σήμερα. Γράφω για το σήμερα, για να το θυμάμαι αύριο. Γράφω και ονειρεύομαι το χθες, το σήμερα, το αύριο. Όσα δεν γράφονται, λένε, πως τα παίρνει ο χρόνος και χάνονται για πάντα. Ακόμα και οι δικές μας οι αναμνήσεις ξεθωριάζουν, σβήνονται σιγά σιγά, σαν τις παλιές φωτογραφίες. Πολύ περισσότερο δε, οι αναμνήσεις των άλλων...

Τις ιστορίες του παππού τις ακούγαμε για χρόνια, σχεδόν καθημερινά, πολλές φορές σε επανάληψη, αλλά πάντα "ζωντανές". Ήταν ιστορίες βγαλμένες από την ίδια τη ζωή του, εικόνες της ελληνικής ιστορίας, στιγμιότυπα της καθημερινής ζωής, περιγραφές ανθρώπινων σχέσεων. Έρρεαν αβίαστα και αγόγυστα και διαμόρφωναν την σκέψη μας. Όλη η προσωπικότητα του παππού



Ο Βασίλης Παπασωτηρίου σε προχωρημένη ηλικία

εκφραζόταν μέσα από τις ιστορίες του, οι αρχές του, τα πιστεύω του. Η δικαιοσύνη, η δημοκρατία, η ελευθερία του λόγου και της σκέψης, η ακεραιότητα, η τιμιότητα κυριαρχούσαν και ζωντάνευαν μέσα από τους χαρακτήρες που πρωταγωνιστούσαν.

Μεγαλώσαμε με αυτές τις ιστορίες, κι όμως, αν και δεν μπορώ σήμερα να σας διηγηθώ καμιά, ξέρω πως είναι βαθιά χαραγμένες στο μυαλό μου, κάπου πιο βαθιά από την μνήμη. Είναι γραμμένες στην προσωπικότητά μου, στον τρόπο σκέψης μου, με έχουν κατά κάποιο τρόπο και σε ένα βαθύμιο, διαμορφώσει. Οι ιστορίες του παππού ζουν μέσα μου, ο ίδιος ο παππού μου ζει μέσα μου.

"Παππού, πες μας μια ιστορία. Πες μας τότε που είδες τον Άρη..."

Σοφία Οικονομίδου,
Εγγονή Βασίλη Παπασωτηρίου

Αϊ-Δημήτρης

Βοηθάει Αγιάννης και Σταυρός,
γιοιμίζει αμπάρι και λινός.

Κι Αϊ-Δημήτρης αν βοηθήσει,
το κελάρι θα γιομίσει.

Τώρα μυρίζουν οι μουστιές,
κυδώνια και μουσταλευριές,
και μοσκοβολάει το σπίτι,
Αϊ-Δημήτρη, μυροβλήτη.

Μες στο σπίτι είναι πολλά,
ψωμάκι κι όλα τα καλά.
Κάνεις το φτωχό αφέντη,
Αϊ-Δημήτρη μου, λεβέντη.

Τώρα θ' ανοίξουν τα σχολειά,
για να σπουδάσουν τα παιδιά.

Δώσε προκοπή στη νιότη,
Αϊ-Δημήτρη, στρατιώτη.

Τώρα ξωμάχοι και γεωργοί
οργώνουν, σπέρνουνε τη γη.
Βόηθα τους με τ' άσπρο σου άτι,
Αϊ-Δημήτρη, ζευγολάτη.

Και το χειμώνα τον κακό,
καν' τον να 'ρθεί με το γλυκό.

Σου δοξάζουμε τη χάρη,
Αϊ-Δημήτρη, καβαλάρη.

Βασίλης Ρώτας

ΜΙΑ ΚΟΡΗ ΡΟΔΑ ΜΑΖΩΝΕ

Μια κόρη ρόδα μάζωνε κι ανθούς κορφολογούσε.
Περνάει το βασιλόπουλο, δυό ρόδα τη ζητάει.
Και κείνη στάθη πρόθυμη και τέσσερα του δίνει.

Κι' η μάνα της αγνάντευεν από το παραθύρι,
τη μαρτυράει σ' αδέλφια της, για να την τιμωρήσουν.
Τη δείρανε τ' αδέλφια της, με μια χρυσή βεργούλα,
τη δέρνει κι ο πατέρας της μ' ένα βαρύ κοντάρι,
που είχε σκοτώσει άλλοτε ένα θεριό λιοντάρι.

Κι η μάνα της κατάλαβε πως θέλει να πεθάνει,
στέλνει κρυφά και τη ρωτούν, τι ρούχα να τις βάλουν.
Θέλει χρυσά, θέλει αργυρά, θέλει τα βελουδένια,
θέλει τα χρυσοκέντητα, που τα' χε αυτή φτιαγμένα.

Ούτε χρυσά, ούτε αργυρά, ούτε τα βελουδένια,
ούτε τα χρυσοκέντητα που τα' χω εγώ φτιαγμένα.
Μον' θέλω να με θάψετε μ' αυτά τα ματωμένα,

να πάει το άκουσμα στη γη και τ' άκουσμα στην πόλη,
να ειπούν πως με σκοτώσανε για δύο ζευγάρια ρόδα.

Από τη συλλογή Θωμά Γ. Κίσσα
Δημοτικό²
Δημοσιεύθηκε στον Ταχυδρόμο Καβάλας
στις 22-7-1932

«ΖΩΓΛΟΠΙΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»

Έργα και Ημέρες της Ραχούλας

Το Κοινοτικό κτίριο και το Δημοτικό Σχολείο, δύο κτίρια με ιστορία και για τα οποία δαπανήθηκαν πολλά χρήματα για την ανέγερσή τους και για την ανακαίνισή τους βρίσκονται στην κυριολεξία στο έλεος του θεού και των καιρικών συνθηκών.

Όταν βλέπουμε την κοινοτική περιουσία να καταστρέφεται, δεν μπορούμε να αδιαφορούμε ούτε να σιωπούμε.

Το Δημοτικό Σχολείο

Το Δημοτικό Σχολείο με την παραμικρή βροχή πλημμυρίζει με νερά. Η οροφή, η οποία αντικαταστάθηκε τα τελευταία χρόνια, σε κάποια σημεία έχει σαπίσει και ένα πλήθος από μέσα διδασκαλίας, από την εποχή που λειτουργούσε το σχολείο, βρίσκονται πεταμένα εδώ κι εκεί.



επισκεφθήκαμε τον Δήμαρχο κ. Αλεξάκο, ο οποίος μας διαβεβαίωσε για κατασκευή ασφαλτόπητα μήκους 700 μ, παρά την επιμονή μας για ολοκλήρωση του δρόμου μέχρι την βρύση Ιτάμου, συνολικού μήκους 1300μ.. Τελικά με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι κατασκευάστηκαν 400 μ ασφαλτόπτρωση με κανονικό πλάτος και 150 μ κατασκευάστηκε τάπητας



μόνο στη μία λωρίδα του δρόμου με τη δεύτερη λωρίδα να έχει χαλαρό μη συμπυκνωμένο αμμοχάλικο.

Απευθύνομαστε στον κ. Δήμαρχο: Πρώτον, δεν ανταποκριθήκατε στην υπόσχεσή σας ούτε για τα 700 μ ασφαλτόπτρωση. Δεύτερον, πολύ φοβόμαστε ότι τα 150 μ., λόγω της διάβρωσης από τα νερά των βροχών και του χιονιού, την άνοιξη θα είναι κατεστραμμένο. Ήδη το οδόστρωμα αυτό έχει σπάσει σε διάφορα σημεία. Ίδωμεν λοιπόν την άνοιξη, αν θα επιβεβαιωθούμε.

Επίσης ασφαλτόστρωση έγινε μέσα στη Ραχούλα. Ασφαλτοστρώθηκαν τα τμήματα, από Ράχη Κωστίκα μέχρι οικία Τάσιου Φέτσιου, από οικία Λ. Κατσιούλα μέχρι την είσοδο του χωριού οικία Κ. Κατσιούλα και από οικία Στ. Νασιάκου μέχρι οικία Ηλ. Ζαχαρή.

Στα Σιωκέικα κατασκευάστηκε τειχίο αντιστρίξης και τοιμεντόστρωση του δρόμου.

Στροφή Σιώκου (Ιτιά)

Στην επαρχιακή οδό προς Ραχούλα, μετά την διασταύρωση του δρόμου προς Καστανιά - Καταφύγι και σε απόσταση 500μ προς Ραχούλα στη θέση "Ιτιά" υπάρχει απότομη στροφή. Η στροφή αυτή καθίσταται επικίνδυνη λόγω της λάσπης που καλύπτει το μισό οδόστρωμα. Πριν από 8 χρόνια περίπου σε μικρή απόσταση από το σημείο αυτό διανοίχθηκε αγροτικός δρόμος προς Παλιοκάλυβα, με αποτέλεσμα, μετά από έντονες βροχές, να παρασύρονται χώματα από αυτόν τον δρόμο και να εναποτίθενται πάνω στο οδόστρωμα στη στροφή, σε υγρή μορφή, καθιστώντας το οδόστρωμα ολισθηρό. Όταν συναντούνται εκεί αυτοκίνητα ο κίνδυνος ατυχήματος είναι μεγάλος. Ας φροντίσουν οι αρμόδιοι να δουν το πρόβλημα και να το επιλύσουν.

Αποκομιδή απορριμάτων

Βουνό τα απορρίμματα στη θέση Κόμμα. Τουλάχιστον δύο μήνες έχουν να απομακρύνουν τα απορρίμματα από τον κάδο. Υπάρχει πρόγραμμα αποκομιδής απορριμάτων; Υπάρχει αρμόδιος επιβλέπων;



οποία χαράχτηκε από κάποιον γραμματισμένο, πιθανότατα ιερωμένο της εποχής (Ενθάδε κείται κλπ.), μας επιτρέπει να πιθανολογήσουμε ότι η οικογένειά της ήταν από τις σημαντικότερες και ευπορότερες του χωριού.

Το γένος της Αγόρως δεν αναφέρεται, άλλωστε, εκείνη την εποχή συνηθίζοταν η γυναίκα να πάρειν το επώνυμο του άνδρα, πράγμα που συνεχίζεται και στον καιρό μας, κυρίως στα χωριά. Ακόμα και γυναίκες που έπαιχαν ρόλο στην ιστορία αποκαλούνταν: Μπουμπούλινα(η γυναίκα του Μπουμπούλη), Τζαβέλλαινα (η γυναίκα του Τζαβέλλα) κ.ο.κ. Η συνήθεια αυτή προήλθε από το Βυζάντιο, όπου όλες οι έγγαμες γυναίκες προσφανούνταν με το επώνυμο του άνδρα τους, όπως Άννα Κομνηνή, Σοφία Παλαιολογίνα κλπ. Δεν πρέπει επομένως να μας ξενίζει το ονοματεπώνυμο "Αγόρω Πατζούρηνα".

Θα ήταν σημαντικό να γνωρίζουμε σε ποια ηλικία πέθανε η χωριανή μας η Αγόρω, πριν από 254 χρόνια, και από ποια αιτία: από γηρατεία, από αρρώστια, από επιδημία, από ατύχημα ή μήπως έπεσε θύμα ληστών; Αυτό όμως δεν θα το μάθουμε ποτέ.

Η επιτάφια πλάκα σκέπασε το μυστικό, αλλά ρίχνει μια αχτίδα φωτός και στο μυστήριο που καλύπτει την εξαφάνιση των παλαιών κατοίκων του Ζωγλοπού, των οποίων την οπαρηγνωμένη γνωρίζουμε μόνο από τα πολλά τοπωνύμια που υπάρχουν σε όλη την περιφέρεια του χωριού. Ελπίζουμε να βρεθούν περισσότερες επιτάφιες πλάκες στο παλιό νεκροταφείο και έτσι να φωτιστεί καλύτερα το μυστήριο της εξαφάνισης των παλαιών κατοίκων.

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι οι επιγραφές, που αποκαλύφθηκαν μέχρι τώρα, βρέθηκαν όλες στον περιβάλλοντα χώρο της Αγίας Παρασκευής, η οποία βρίσκεται στον "Κάτω Μαχαλά" του , πάλι ποτέ, Ζωγλοπού, που σήμερα αποκαλείται Παλιοζωγλόπι. Είναι αυτό σαφής ένδειξη ότι τους αιώνες εκείνους ο "Κάτω Μαχαλάς" ήταν η πολυπληθέστερη συνοικία του χωριού, στην οποία προφανώς είχαν τις κατοικίες και τα ποιμνιοστάσιά τους οι ευπορότεροι κάτοικοι. Ο λόγος πρέπει να αναζητηθεί στο γεγονός ότι, λόγω του χαμηλότερου υψόμετρου, ο χειμώνας ήταν η πιού πέρασης και ακόμη ότι υπήρχε μεγαλύτερη και καλύτερη βοσκήσιμη έκταση για τα ποιμνια, τα οποία αποτελούσαν την κύρια βιοποριστική ασχολία των κατοίκων. Δεν είναι τυχαίο ότι και οι εναπομεινάντες ολίγοι κτηνοτρόφοι της σημερινής Ραχούλας στον περιβάλλοντα χώρο αυτής της συνοικίας έχουν εγκατεστημένα τα ποιμνιοστάσιά τους.



Ο Ναός της Αγίας Παρασκευής, όπως είναι σήμερα

Αγόρω Πατζούρινα Επιτάφια πλάκα του 1762 στην Αγία Παρασκευή



Γράφει ο Λάμπρος
Γριβέλλιας
lampgriv@gmail.com

Σκαλίζοντας την ελληνική γη, αποκαλύπτουμε την ιστορία μας. Αυτό ισχύει και για το χωριό μας, τη Ραχούλα. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι η ιστορία των μέσων χρόνων της Ραχούλας βρίσκεται στο Παλιοζωγλόπι. Ήδη, πριν από δύο χρόνια αποκαλύφθηκε επιγραφή δωρητών του ναού της Αγίας Παρασκευής με χρονολογία 1770.

Τελευταία, αποκαλύφθηκε επιτάφια πλάκα στο παλιό νεκροταφείο του ίδιου ναού με επιμελημένη κεφαλαιογράμματη βυζαντινή γραφή, σκαλισμένη σε επίπεδη ντόπια πέτρα, πάχους περίπου πέντε εκατοστών. Η επιγραφή έχει ως εξής:



Η επιτάφια πλάκα

(Ενθάδε κείται η δούλη του Θεού Αγόρω Πατζούρινα το έτος 1762 Ιούλιος 29)

Ποια ήταν όμως η Αγόρω Πατζούρινα ή Πατζούρινα (κατά το βυζαντινό Παλαιολογίνα); Το βαφτιστικό "Αγόρω" είναι κοινότατο και συνηθίζεται και σήμερα σε όλο τον αγραφιώτικο χώρο.. Το Θηλυκό επώνυμο "Πατζούρινα" (στην επιγραφή με ήτα) προέρχεται από το αρσενικό "Πατζούρης" (η γυναίκα του Πατζούρη). Χάρη στο τοπωνύμιο "Πατζι(ο)ύρη", που βρίσκεται στο μεγάλο (για τα μέτρα της Ραχούλας) κτήμα. στο λόφο ανατολικά και απένanti της εκκλησίας, γνωρίζουμε ότι ο Πατζούρης ήταν Ζωγλοπίτης και ιδιοκτήτης υπολογίσμης κτηματικής περιουσίας. Το κτήμα περιήλθε στην ιδιοκτησία των Παπασπυραίων (ίσως και άλλων ενδιάμεσα), ακολούθως του Παπαλεωνίδα και σήμερα των Σιωκάιων.

Συνήθως εκείνη την εποχή και πολύ αργότερα οι τάφοι των νεκρών σημάνονταν με ξύλινο σταυρό με ή χωρίς επιγραμμα. Το γεγονός ότι ο τάφος της Αγόρως αξώθηκε με ενεπίγραφη καλλιγραφημένη πλάκα, η